

Fonteintje



Vrijeschool de Esch
14 september 2023

Fonteintje wk 37

Donderdag 14 september:
Dinsdag 19 september:
Woensdag 20 september:
Zaterdag 23 september:
Vrijdag 29 september:

Ouderavond klas 5-6
Klassenouderoverleg (09:00-11:00)
kleuteroverleg (zie Parro voor de uitnodiging)
Klusdag (09:00-12:00)
Michaelsfeest (les tot 13:00)

Aanwezigheid directeur: 18, 19, 25, 26 en 28 september
Administratie: dinsdags en donderdags
Interne begeleider: 19, 20, 26 en 28 september

Berichtje directeur

Beste ouders/verzorgers,



De eerste schooldag ben ik ook goed ingesprongen in school, samen met de eersteklassers en inmiddels zijn er alweer bijna vier weken school voorbij. Ik heb al veel van jullie kinderen ontmoet en doe mijn best hun namen te onthouden en hen beter te leren kennen. Het valt mij iedere keer weer op wat een warme sfeer er heerst in de school en daar word ik blij van. Hier kunnen we mooi op verder bouwen. Graag doe ik dat ook samen met jullie; de ouders. Ik vond het dan ook ontzettend jammer dat ik de eerste reflectieavond moest afzeggen. Inmiddels is er een nieuwe avond gepland en hoop ik veel van jullie te zien op maandag 2 oktober om half 8.

Willen jullie in Parro even laten weten als je aanwezig bent? Dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen.

Ook nadert het eerste jaarfeest al snel. Michaël! Het feest waarbij Joris de draak verslaat en de kinderen ook kunnen laten zien hoe moedig ze zijn. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen bij ons in veiligheid kunnen leren moedig te zijn. Iets toch te proberen ook al vinden ze het moeilijk, fouten te mogen maken, iets op hun eigen manier te mogen doen, ook al zou een ander het anders doen of te zeggen wat ze vinden of juist even hun mond te houden en de ander de ruimte te geven. Dingen die we soms als volwassenen ook nog moeilijk vinden en waar de kinderen in hun latere leven zeker iets aan zullen hebben.

Verder hebben jullie vast al meegekregen dat juf Annelien heeft besloten een stapje terug te doen. Wat dit concreet betekent en hoe dit er op de lange termijn uit gaat zien is nog niet duidelijk. Hierover zal ik in Parro verder communiceren met de ouders van de eerste en tweede klas. Waarbij we ook snel een datum voor de ouderavond zullen laten weten.

Rest mij jullie en de kinderen een heel fijn Michaëlsfeest te wensen en ik hoop dat de draak, waar deze zich ook bevindt, ook dit jaar verslagen wordt.

Hartelijke groet,

Charlotte Crince Le Roy

Michaël 2023 vrijdag 29 september voor klas 1 t/m 6



Vrijdag 29 september vieren we het eerste jaarfeest van het schooljaar: het Michaëlsfeest. De hele ochtend staat in het teken van dit feest waar moed, lef en dapperheid een rol spelen. We wandelen iets na half negen naar het bos waar de kinderen van klas 1 t/m 5 verschillende 'moed'- en 'durf'spelletjes spelen o.l.v. klas 6 en de juffen. Na deze spelletjes is er een gezamenlijke pauze met eigen brood/fruit en drinken.

Aangesterkt door het eten en drinken en dapper geworden door het spelen van de spelletjes vervolgen we onze weg richting de draak die verslagen moet worden. Dat kan niet zonder een stevig zwaard, dit zwaard zal ergens in het bos op weg naar de draak door een kind uit klas 1 gevonden worden. Met de eerste klas voorop en het zwaard in handen gaan we de strijd met de draak aan. Pas als de draak na een flinke strijd is verslagen, als we z'n staart, stekels, vleugels, tong en hart hebben veroverd kunnen we terug naar school. De stoet wordt aangevoerd door een eerste klasser met zwaard.

Op school kunnen we in de klas even bijkomen met een drakenbroodje en een glaasje sap en daarna is het tijd voor het laatste deel van het feest. We verzamelen ons op het plein. We zingen samen een aantal liedjes, we kijken nog eens goed en met veel trots naar alle onderdelen die we op de draak veroverd hebben. Er is echter nóg een draak te verslaan, een draak van klei en deze staat heel stevig op de grond aan één kant van de weegschaal. Aan de andere kant hangt een lege mand die gevuld zal worden met alle mooie en goede appels die door de kinderen zijn meegebracht. Lukt het ons ook dit jaar weer om de draak van de grond te krijgen? Vanaf 12.15 u. zijn alle ouders welkom op het plein bij de afsluiting van het feest.

Om 13.00 u. is het feest afgelopen en zijn alle kinderen vrij.

Willen jullie maandag 25 september (uiterlijk donderdag 28 september) je kind een mooie appel meegeven? Deze appels worden in de klas in een mand verzameld.

De kinderen nemen donderdag 29 september hun eigen eten en drinken mee. Denk ook aan oude kleding, stevige schoenen en (indien nodig) laarzen en een regenjas.

Michaël inhoudelijk

Op vrijdag 29 september vieren we het Michaëlsfeest. De herfst komt er alweer aan, de natuur trekt zich terug. Het moment dat de dag en de nacht even lang zijn, helemaal in evenwicht, precies tussen Sint Jan (de langste dag) en Kerstmis (de langste nacht) in. In de herfst maakt de natuur ons wakker in ons wilsleven. We oogsten, maken in, drogen, verzamelen hout voor de winter. Dit zijn allemaal wilshandelingen. De natuur nemen we mee naar binnen om straks de donkere dagen door te komen. Vroeger werd dat veel bewuster beleefd omdat de voorzieningen van licht en warmte niet zo waren zoals nu in deze tijd. Aan de poort van de lichte (zomer) en donkere (winter) tijd staat daar de aartsengel Michaël met zijn stralende lichtgestalte en zijn schitterende sterrenzwaard. Een hemels beeld van een lichtwezen dat vanuit de geestelijke wereld zijn moed met ons wil delen. We gaan met Michaël op weg naar de wintertijd.

De feestdagen geven ons de mogelijkheid om ons te verbinden met een "hogere wereld". In vroegere tijden waren de feesten een mogelijkheid om de goden te bedanken voor ons aardse bestaan.

Het vieren van het Michaëlsfeest kan ons helpen die moed en wakkerheid te vinden die ridder Joris ook had toen hij zijn moeilijke opdracht moest voltooien. Michaël, die de draak temt, is een voorstelling die talloze malen is uitgebeeld, vooral op iconen. Soms is hij afgebeeld als engel, soms ziet hij eruit als een ridder te paard. In het laatste geval wordt gesproken over Joris die de draak verslaat. Georgius heette hij, en hij was een martelaar uit de 3e eeuw. De draak van Michaël vinden we terug in de openbaring van Johannes (de Apocalyps). Daar wordt gesproken over een vuurrode draak met 7 koppen, 10 horens en op elke kop een diadeem. In dat diadeem staat dan: 'Toen brak er in de hemel oorlog uit'. Michael en zijn engelen moesten strijden tegen de draak. De draak streed. Hij werd neergeworpen op de aarde, waar hij als vijand van de mensen optreedt en als verleider.



Het Michaëlsfeest is aan het begin van de herfst.. De eerste tekenen van terugtrekken zijn in de natuur waarneembaar; de eerste bladeren verkleuren, dikke wolkenpartijen die een soort gordijn vormen tussen hemel en aarde, de mist die als een deken de aarde bedekt. De natuur neemt langzaam in pracht af. Het verstilt en sterft af. Het wordt kil. Het hele leven kan soms ook een moment van verkillig hebben. Juist dan kunnen we hulp verwachten van hogerhand. We moeten ons niet verliezen in het uiterlijk, het is juist wanneer we op zoek gaan naar de innerlijke bron dat we zullen merken dat Michaël ons kan helpen. Michaël is een geestelijk wezen. Hij wil dat de mens die geestelijke verbinding behoudt. Michaël dwingt niet, hij wijst de weg. Hij kan dienen als inspiratiebron.

We moeten de moeilijke dingen niet uit de weg gaan, maar juist tegemoet treden, verslaan (de strijd niet uit de weg gaan maar er doorheen gaan). Ook die draak is in onszelf. Deze draak weerhoudt de mens ervan een werkelijk geestelijk wezen te zijn. Hij wil de ziel van de mens verdoffen, de geest mechaniseren en het lichaam verdierlijken. Het feest van Michaël is het feest van de moed, van innerlijk wakker zijn. Alleen dan kun je werkelijk in staat zijn je eigen draak te temmen om je verder te kunnen ontwikkelen.

Klusdag

In Parro in de agenda staat vermeld dat de eerste klusdag weer wordt gehouden op 23 september. Deze dag (zaterdag) staat in het teken van klussen in en rondom school en wordt geleid door meester Marinus. In het jaarboekje staat een lijst, waarop ouders worden uitgenodigd per klusdag te komen helpen. Je kunt vervolgens je aanwezigheid ook vermelden in de agenda in Parro. Meester Marinus deelt op de dag zelf de taken uit. Dit kan zijn het plein schoonvegen, heggen en bomen snoeien, moestuin bijhouden, of andere werkzaamheden. We hopen op een goede opkomst en een plezierig samenzijn (en kinderen zijn uiteraard ook welkom)!