

Fonteintje



15-06-2023

De Esch

Vrijeschool onderwijs

Agenda

Zaterdag 17 juni:	Klusdag (09:00-12:00)
Dinsdag 20 juni:	Boerderijschool
Donderdag 22 juni:	LET OP! Geen naschoolse opvang mogelijk
Vrijdag 23 juni:	Sint Jan viering (school tot 13:00)
Vrijdag 23 juni:	vanaf 17:00 u. Sint Jan viering bij Meenkmlenweg 27
Maandag 26 juni:	Studiedag (alle kinderen vrij)
Maandag 3 juli:	Speciale sportdag (klas 1-6)
Dinsdag 4 juli:	Schoonmaak kleuterklas
Woensdag 5 juli:	Afscheid en toneel klas 5-6
Donderdag 6 juli:	Beachvolleybal en oudste kleuters uitje
Vrijdag 7 juli:	Laatste schooldag (tot 13:00 les)

Beste ouder(s) en verzorger(s) van De Esch!

Binnenkort stelt Charlotte Crince le Roy – die nieuwe directrice – zich aan u voor. In een soort *Fonteintje-special*. Charlotte is zich overigens al flink aan het voorbereiden op haar komst naar De Esch, getuige de gesprekken die ik met haar voer over de school (ik ben in die gesprekken overigens positief over jullie, de pappa's en mamma's, dus aan jullie de taak om je ook naar die waarheid te gedragen straks #dontletmedown).

Het schooljaar is bijna klaar en anders dan oorspronkelijk gedacht, mocht ik een heel jaar bij De Esch zijn. Zonder al te sentimenteel te worden: het was een indrukwekkend jaar. Bovendien was het een jaar waarin ik meer tijd nodig had om 'erin te glijden'. Maar tjonge jonge, wat is een vrije school leuk/goed/leerzaam/aardig voor kinderen. Natuurlijk, er kunnen altijd dingen beter. Zo gaat het op elke school en gelukkig zijn de verbeteringen die noodzakelijk zijn én die we omarmen goed in beeld en in verbeterplannen gevat. Die zijn overigens straks te lezen in de recent bijgepunte schoolgids. Er is er wel één die ik hier onder de aandacht wil brengen en dat is de band met jullie, de ouder(s) & verzorger(s). Jullie worden namelijk gemist. Want juist de band met jullie is wat de vrije school anders maakt dan – sorry voor de woordkeuze – een reguliere school. Dat jullie worden gemist is overigens niet voor iedereen geldend en al helemaal niet om te vingerwijzen. Want in dat geval zullen we wellicht eerst naar onszelf moeten wijzen. Nu wil het toeval, dat we dat ook hebben gedaan. Want al mijmerend tijdens de koffiepauze, in de wandelgangen en bij team-overleg-momenten hebben we stil gestaan bij de gemeenschap die we gezamenlijk vormen om onze kinderen het onderwijs, de warmte en de omgeving te bieden waarin zij kunnen groeien en blij worden. Jullie zijn vanzelfsprekend onderdeel van die gemeenschap. Daarbij leeft het idee dat we sámen meer kunnen bereiken dan nu het geval is. Alleen weten we nog niet exact hoe en wat, maar dat we hier en daar een kloofje te dichten hebben, is evident. Het is ook evident dat het gesprek over de gemeenschap die we willen zijn een proces van zoeken & ontmoeten is (en dat dat tijd kost).

De ontzettend positieve flow waarin het team van De Esch terecht is gekomen is adembenemend. Er is nieuwe ruimte ontstaan om tot ideeën te komen, om nieuwe 'dingen' uit te proberen én om hierover samen te delen en te leren. Zo is er in de teamkamer een 'groeibord' opgehangen, waarop steeds staat welke kant we op groeien. Hartstikke leuk en zinvol, want zo zijn leerkrachten altijd op de hoogte van de schoolontwikkeling en van elkaars groei. De ontwikkeling en inspiratie die daar ontstaan, vinden uiteindelijk hun weg naar jullie kinderen. Maar nu ook nog naar jullie. Eén geluk: Charlotte komt op school! Zij begrijpt hoe je aan een schoolgemeenschap bouwt en hoe iedereen daar deel van uit maakt. Vorm en inhoud volgen, laat je vooral verrassen en verwonderen.

Bedankt voor het fijne jaar, het warme welkom en heel veel plezier bij de reis die komen gaat.

Sint Jansfeest

Midzomer

De dagen worden langer en langer, de zon trekt ons naar buiten. Alles in de natuur staat volop in bloei, bijen zwermen, vlinders zijn een en al beweeglijkheid. Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste vruchten gaan komen. De kinderen zijn uitgelaten, er wordt veel gespeeld en veel

ondernomen. Er zijn veel feestjes, laatste ouderavonden, kamp en schoolreisjes. Maar de nachten zijn kort en met de uitbundigheid, de drukte en de naar buiten gerichtheid neemt de behoefte aan rust, slaap en bezinning van de zomervakantie toe. De zon heeft zijn hoogste punt bereikt, de zwaluwen roepen. Wanneer op 21 juni de zon op haar hoogste stand is, vieren we het midzomer- of zonnwendefeest. Voor onze voorouders, die echt afhankelijk waren van de groeikracht van de zon, was dit natuurlijk een heel belangrijk feest. Het was een religieuze gebeurtenis waarbij grote offer- en vreugdevuren werden ontstoken. Het midzomerfeest hoorde vroeger tot de belangrijkste feesten van het jaar.



De zon staat nu in volle glorie aan de hemel. Aan de midzomernacht werden dan ook magische krachten toegekend. Vooral aan de planten die deze nacht bloeiden, waaronder het Sint-Janskruid of wonderkruid, ook wel duivelskruid genoemd. Deze kruiden hadden niet alleen medicinale kracht, ze gaven je ook de gave om met de dieren te praten. Men beweerde zelfs dat deze planten je onzichtbaar konden maken. Een legende zegt dat het roodachtige vocht uit de blaadjes van het Sint-Janskruid het bloed is van Sint-Jan en dat het een echt wondermiddel is. Het Sint Jansfeest viert het hoogtepunt van groei en markeert het keerpunt van groei en bloei naar afname en bezinning, het keerpunt van de dag naar de nacht.

Niet alleen is de dag het langst, ook de bloei van planten en bloemen is op het hoogtepunt op 24 juni, de dag van Sint Jan. Een oud gezegde luidt dan ook: "Met Sint Jan draait het blad zich om". Na 24 juni zal de natuur afnemen. Zo is het gebruikelijk dat na Sint Jan geen asperges meer worden gestoken en geen rabarber wordt geogst.

Johannes de Doper

Het Christendom kerstende dit zomerfeest en gaf het de naam van Sint-Johannes de Doper. Op of rond 24 juni, de naamdag van Johannes de Doper, vieren we het Sint Jans feest. Johannes de Doper was een populaire religieuze leraar en volgens de evangeliën was hij een neef van Jezus. Johannes doopte talrijke mensen in de Jordaan tot Christen, met de bedoeling hen zo van hun zonden te verlossen. Verwijzend naar de komst van Jezus sprak hij: "Hij moet groeien, ik moet afnemen". Ook Jezus liet zich door Johannes dopen en heette nadien Jezus Christus. Daarmee verklaarde Christus zich solidair met allen die verlossing nodig hebben. De woorden van Johannes de Doper maakten een wending in menselijke gedachten en ook in de tijdsgeest mogelijk. Hij maande de mensen hun houding te veranderen, omdat de komst van Christus nabij was. 'Kom tot inkeer, het rijk der hemelen is nabij,' zei Johannes de Doper. Deze woorden zijn ook toepasselijk op de tijd in het jaar na het Sint Jansfeest. Op 24 juni is de zon net voorbij zijn hoogste punt en alweer aan het afnemen. De mens kan in deze tijd weer tot nieuwe ideeën, gedachten en tot inkeer komen. Johannes vraagt ons alle zomerse ervaringen in volste concentratie mee te nemen op de weg naar binnen, de weg tot inkeer naar de midwintertijd.



Sint Jans feest op de Esch (klas 1-6)

De kleuters vieren zelf Sint Jan met ouders en juffies.

Met klas 1-6 vieren we Sint Jan in de tuin bij Annelien, op de Meenkmlenweg 27. We beginnen rond 17:00 uur en iedereen komt op eigen gelegenheid. Mochten er kinderen/ouders zijn die samen willen fietsen, kan je evt. bij school starten en daar afspreken. Als je op de fiets komt, is er gelegenheid bij het huis om je fietsen te stallen, kom je met de auto, dan graag parkeren bij de parkeerplaats bij de Schoppe van camping de Twee Bruggen. Dit ligt praktisch naast de oprijlaan van Annelien.

Wat neem je mee:

Voor je eigen gezin: Bordje, beker, bakje, bestek, picknickkleed, een zakje voor eigen afval, eigen consumpties. (Houd rekening met de weersomstandigheden).

Bloemenkransen

Het zou heel mooi zijn als alle kinderen en ouders een mooie bloemenkrans dragen of een zomerhoed vol bloemen. Dat is een traditie die we graag in ere houden! Om een mooie krans te maken zijn een paar eenvoudige tips voldoende: vlecht een krans van lang gras of een slingerplant, zoals klimop. Stop er mooie bloemen tussen en verstevig de krans met een draadje of mooi lint. Maak op de juiste maat goed vast. Maak de krans niet te wijd, eerder wat klein, hij wordt wijder door het dragen.



Over het vuur springen

Tijdens Sint Jan is het een traditie om "over het vuur te springen". Wie durft, springt over het vuur en koopt daarmee een jaar gezondheid en geluk voor zichzelf. Om te zorgen dat het veilig is, zorgen wij dat het vuur aangepast is aan degene die er overheen springt. (hoger vuur voor grote kinderen, lager vuur voor kleinere kinderen). Wie niet durft, mag samen met de leerkracht of ouder springen.

Iedereen springt 1 keer, daarna mogen de ouders met de kinderen springen die dit jaar voor het laatst zijn. We sluiten het feest af met deze traditie en dit zal tot maximaal 20:00 uur duren. Daarna hopen we op ieders medewerking wat betreft het opruimen, spullen verzamelen en het netjes achterlaten van de tuin. We zijn te gast bij Annelien, dus we hopen dat iedereen zelf op z'n eigen kinderen let!

HULP!!

We zijn nog op zoek naar ouders, die kunnen helpen tijdens het feest. Denk hierbij aan allerlei dingen, zoals het klaarzetten van koffie.