

# FORNTEINTJE



*19 NOVEMBER 2020  
DE ESCH  
VRIJESCHOOL ONDERWIJS*

## Agenda

Vrijdag 20 november:	Boerderijschool
Maandag 30 november:	1 <sup>e</sup> Advent
Vrijdag 4 december:	Sinterklaas (tot 13:00)
Ma 7 & 14 december:	2 <sup>e</sup> & 3 <sup>e</sup> Advent
Woensdag 16 december:	Kerstspelletje klas 1-2
Donderdag 17 december:	les tot 13:00 en 17:00 kerstviering

### **Bericht directeur**

Aanwezigheid directeur: Maandag en dinsdag en donderdag.

Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel binnenlopen.

Administratie: dinsdag en donderdag

Interne begeleider: dinsdag

### **Maandag directie afwezig**

Omdat ik maandag een aantal videconferenties heb met St Brevoordt en het Samenwerkingsverband werk ik van huis uit.

Dinsdag en donderdag ben ik gewoon op school

### **Verkeersveiligheid 2**

Vorige week stond er een duidelijke foto in het fonteintje waar er niet geparkeerd mag worden.

Waar mag dan wel geparkeerd worden? Iets verder lopen zijn er wel genoeg plekken. Bv. op de Wooldseweg, op de Rusthuisstraat voorbij de Kortestraat of op de nu geheel ongebruikte parkeerplaats van het Wok-restaurant. Er is zelfs een looppadje van dit parkeerterrein naar de Rusthuisstraat, dat komt uit ter hoogte van de Kortestraat.

Op de fiets komen heeft natuurlijk de voorkeur. En Steiner heeft al aangegeven dat verplaatsen met mensenmaat (lopen) voor het jonge kind het beste is. Ook Jeanne Meijs (een bekende auteur in vrijeschoolland) adviseert dit in één van haar boeken. Parkeer je auto op 5 minuten lopen van de school, zodat het kind deels lopend naar school kan.

Ook wij zien het altijd bij binnenkomst aan kinderen of ze al een stuk gefietst of gelopen hebben. Dan zitten ze zichtbaar beter in hun lijf en dat maakt leren/werken/spelen weer beter.

We begrijpen dat bovengenoemde adviezen niet voor alle ouders met jonge kinderen mogelijk is of niet elke dag. Maar de helft van de tijd zou het probleem al op kunnen lossen. Jullie zullen wel denken vanwaar deze ervaring op verkeersveiligheid. Het is kritiekpunt nummer 3 op de lijst van de ouderpeiling en 34% van de ouders geven dit als verbeterpunt aan. Afgelopen dinsdag heb ik de kritiekpunten met de oudergeleding van de MR doorgesproken en deze aandacht in het weekbericht is één van de acties die we hier opzetten.

De onveiligheid voor ons samen wordt gek genoeg veroorzaakt door ons eigen gedrag en we vragen jullie daarom je allemaal iets heel gewoons, namelijk je aan de verkeersregels te houden. Natuurlijk houden de meeste ouders zich gelukkig goed hieraan, nu de minderheid die het nog niet doet!

## Oproep veiligheid plein

Bij de kritiekpunten staat weliswaar op de 7<sup>e</sup> plaats 'veiligheid op het plein', maar dit punt zit me als veiligheidscoördinator dwars. Als je in de uitgebreide rapportage kijkt hebben 7 v/d 34 dit als onvoldoende aangegeven. Ik zou graag van die ouders horen waar de onveiligheid volgens hen inzit.

Dit kan gewoon naar de directie email, in gesprek op spreekuur of anoniem op een briefje in het postbusje bij het kantoor.

## Adventsviering 2020

Dit jaar vieren we advent op maandag 30 november, 7 en 14 december.

Om 8.30 u. zal dit met de kinderen in de zaal gevierd worden. Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen ouders in de zaal.

De kleuters vieren de 1<sup>e</sup> advent in de klas, de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> advent vieren ze met klas 1 t/m 6 in de zaal.



## Opbouw advent

Om de school in adventsstemming te brengen, versieren we de school op vrijdag 27 november om 13.00 uur. Voor het maken van de adventskransen hebben we **dennegroen, klimop, hulst e.d.** nodig.

Wie heeft veel groen in de tuin en gaat de komende week snoeien?

We kunnen het goed gebruiken.

S.v.p vòòr vrijdag 27 november bij de hoofdingang van de Esch links in de hoek deponeren.

## De Adventstijd

Het woord Advent komt uit het Latijn 'adventus' en betekent "komst". Het is de "komst" van het licht op aarde met het hoogtepunt Kerstmis. Hieraan gaat de adventstijd vooraf en begint vier zondagen voor Kerstmis. De stormen van de herfst en de strijd van Michaël zijn beëindigd. De Germanen beleefden deze tijd als een nieuw begin. Al het oude werd opgeruimd, zelfs de vuren werden gedoofd en er werden nieuwe vuren aangelegd. De dagen worden korter, het licht wordt schaarser en wij zijn op weg naar de langste nacht.

Rond 21 december bereikt de zon haar diepste punt, de aarde heeft alle levenskrachten in zich teruggetrokken. Op school verdwijnen nu ook alle herfstspullen van de jaartafels en nachtblauwe kleden, de kleur van de hoop en verwachting, worden erop gelegd. Door deze kleur geeft men al aan dat er iets komende is. In deze donkere tijd wordt men als mens teruggeworpen op zichzelf en het verlangen naar de komst van het Licht is voelbaar. Kaarsen worden graag ontstoken voor meer licht. De adventstijd biedt de mogelijkheid om in stilte en met innerlijke rust zich voor te bereiden op de viering van de geboorte van het stralende licht. Hoe meer we in staat zijn de stemming van het verwachten vast te kunnen houden, des te intenser kunnen we de vervulling ervan beleven.

De adventskrans en adventskalender helpen ons de tijd van afwachten op dat wat komt zichtbaar te maken door:

- iedere zondag een nieuwe kaars in de krans te ontsteken,
- iedere dag een deurtje van de kalender te openen.



Op school is het een oude traditie om met Advent een "Paradijstuin" te maken waarin alle vier rijken, die van de stenen, planten, dieren en mensen in harmonie samen gaan. In de eerste week wordt er een mooie steen neergelegd.

In de tweede week komen mos, dennengroen en een klein bloeiend plantje, of zelfgemaakte papieren rozen erbij.

De derde week zijn de dieren aan de beurt, de ezel, de os en de schapen. Maar er kunnen ook andere geboetseerde dieren verschijnen. alles leeft vreedzaam naast elkaar!

De vierde week komen de herders op het veld. Maria en Jozef zijn op weg naar de stal. Vaak worden zij ergens in het klassenlokaal gezet en de kinderen zorgen er voor dat ze op de juiste dag de stal bereiken.

Naast de blauwe kleur van de hoop en verwachting kan nu ook het rood van het levende toegevoegd worden. Deze beide kleuren komen terug in het kleed van Maria. Als de "Paradijstuin" na vier weken voorbereiding klaar is, zal ieder kind vanuit het hart het Kerstkind kunnen verwelkomen. Op deze manier kan de jaartafel voor kinderen een zeer belangrijke rol spelen.

### **kleuterklas**



Van St. Maarten gaan we over op Sinterklaas. En ook advent komt al dichterbij. Ook het lokaal verandert met de jaarfeesten mee om zo al een beetje in Sinterklaas -en adventsstemming te komen. Het uitbundige en het ingetogene van deze jaarfeesten geeft de kinderen harmonie.

**Schoonmaakavond:** Donderdag 26 november van 20.00- ongeveer 21.30 uur, we gaan o.a. de gordijnen verwisselen in de opvang en in de klas.

Graag een berichtje aan juf Maïke als jullie bereid zijn om te komen helpen. Als er 3 of 4 ouders zijn dan zou dat heel fijn zijn.

**Adventstuin leggen:** Vrijdag 27 november om 13.00: