

Fonteintje



29 oktober 2020

De Esch

Vrijeschool onderwijs

Agenda

Maandag 2 november:	Start "Nederland leest"
Donderdag 5 november:	klassenouderoverleg/leerlingenoverleg
Vrijdag 6 november:	Taalspecialist
Dinsdag 10 november:	Directeurenoverleg
Vrijdag 13 november:	Sint Maarten (tot 13:00)

Bericht directeur

Aanwezigheid directeur: Maandag en dinsdag en donderdag.

Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel binnenlopen.

Administratie: dinsdag en donderdag

Interne begeleider: dinsdag

Audit dinsdag 27 oktober

Afgelopen dinsdag hadden we een externe audit, die Athena op al zijn scholen organiseert. Er is gekeken het schoolklimaat, onderwijsleerproces, de resultaten, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Er zijn lessen bekeken in alle klassen (ook bij onze leraar ondersteuner juf Brenda). Er moesten vooraf al allerlei documenten opgestuurd en ook een door ons samen ingevulde Schoolzelfevaluatie. Er is met leerlingen gesproken en ook met het team. En natuurlijk ook met het duo IB en directeur.

Aan het eind van de dag hebben wij al een mondelinge terugkoppeling gekregen. Van daaruit komt een rapportage naar bestuur en school.

Kortom een audit die gelijkloopt aan een bezoek van de onderwijsinspectie.

Het was een intensieve dag, maar wij herkenden ons in de terugkoppeling, ook in de tips ter verdere ontwikkeling.

Als de rapportage daar is zullen we die delen met de MR en ook inzichtelijk stellen voor geïnteresseerde ouders.

Klas 3-4

Komende week zal juf Linda nog afwezig zijn. Juf Inga en juf Judith zullen de dagen verzorgen. Vanaf volgende week zal Juf Linda ook de komende tijd 2 dagen blijven werken en zich beperken tot haar lesgevende taken. Daardoor blijft de situatie zoals die vanaf de zomervakantie was. Juf Inga zal 3 dagen werken en ook de eindverantwoordelijkheid voor alles rondom klas en kinderen dragen. Dus ouders, bij vragen: in eerste instantie tot juf Inga richten.

Oproep filmer

We zoeken voor de jaarfeesten een ouder die delen van de jaarfeesten kan filmen zodat ouders in deze tijd met coronabeperkingen in ieder geval via beeld nog een beetje kunnen meegenieten.

Melden bij Joke. Het eerste feest is Sint-Maarten op vrijdag 13 november.

Maar denk ook alvast aan de Advent maandagen en Sinterklaas op vrijdag 4 december.

Opvang

Vriendelijk verzoek aan jullie ouders om tijdig je kind op te geven voor de opvang, in verband met de grootte van de groep.

Voor vandaag stonden er 8 kinderen ingeschreven en vanmiddag komt juf Annet en staan er 19 kinderen op de lijst. Jullie snappen zelf wel dat dit niet werkzaam is.

Bag2school

Op maandag stonden er nog maar enkele zakken, op dinsdag een hele berg!

Weer erg bedankt voor het verzamelen van textiel om deze actie tot een succes te maken!

We hebben in totaal 340 kilo ingezameld, met een mooi bedrag van 102 euro!

Week van de Pleegzorg 2020:



Open je wereld tijdens de Week van de Pleegzorg.

Onze wereld werd begin dit jaar onverwacht een stuk kleiner. Alles wat we niet voor mogelijk hielden, werd ineens 'het nieuwe normaal' genoemd. Maar voor meer dan 22.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis helemaal nooit normaal geweest. Voor deze kinderen telt iedere dag en daarom is de Week van de Pleegzorg zo belangrijk! In oktober komt er op de actiewebsite een

overzicht van alle activiteiten. Wenst u meer informatie, meld u aan of vraag een informatiepakket aan via open je wereld.nu of direct bij Entrea Lindenhout via

www.ikwilpleegouderworden.nl

Sint Maarten

Rondom de viering van het St. Maartensfeest wordt al vele eeuwen een knolraap, een suikerbiet of een wortel uitgehold. Hierin wordt dan een kaarsje geplaatst en er wordt een optocht gehouden.

Maar wat heeft dat te maken met de Sint Maartenslegende?

De dagen worden korter, de winter nadert, de zonnekracht wordt minder, dit is zichtbaar en voelbaar in de natuur om ons heen.

Met het donker worden van de aarde om ons heen en de slaaptoestand van de natuur in wintertijd, neemt juist het zelfbewustzijn van de mens toe. We komen dicht bij onszelf. Met het feest van Sint Maarten willen wij het "licht" in ons ontsteken en het met eigen kracht naar buiten dragen. Een licht in de naderende donkere tijd bij ons dragen. Als we de wereld om ons heen zien, is dit ook hard nodig. Een licht in een aardevrucht die als laatste "groente" van het land wordt gehaald, het laatste dat de aarde ons schenkt voor de winter komt. Dit symboliseren de lantarentjes en dit heeft ook te maken met de legende. Sint-Maarten werd ook innerlijk verlicht toen hij de mantel met de bedelaar deelde. Hij is een voorbeeld voor ons om in de "koude tijd" te schenken en om het, licht van binnen te laten groeien.



Knollen hollen: klas 1 t/m 6

Veel mensen verwarren het "knollen hollen" met het steeds bekender wordende "halloween feest" uit Amerika, uitgeholde pompoenen met gezichten erin uitgesneden.

Pompoenen laten zich veel makkelijker uithollen, dit kan voor de jongere kinderen een overweging zijn; maar voor de oudere kinderen is het leuker bovenstaand oud gebruik (met knolraap, suikerbiet of wortel) in ere te houden! In de onderbouw doen we dit knollen hollen in de week voorafgaand van het Sint Maartensfeest.

Benodigheden klas 1 t/m 6: - een aardevrucht (knolraap, suikerbiet, wortel, evt. een



pompoen voor de jongere kinderen) - theedoek om op te werken - bakje, emmertje om de resten knol, biet, pompoen (evt. pitten) in te bewaren - stevig theelepeltje, een lepel of meloenbolletjessteker om de knol uit te hollen - schilmesje/zakmes om de pompoen doormidden te snijden/versieringen aan te brengen - evt. een appelboor om een gaatje in de deksel te maken Het is handig om de spullen te voorzien van een naam of sticker.

Klas 5 en 6

Zoals in het Fonteintje van vorige week stond, wordt Sint Maarten dit jaar onder schooltijd gevierd en zijn er geen ouders bij.

We hebben wel iets leuks bedacht waardoor de kinderen het eetfeest mee naar huis kunnen nemen! We maken een bestellijst van lekkers (hartig & zoet) dat we thuis gaan maken. De kinderen van klas 5/6 bespreken zelf thuis wat ze kunnen maken en op basis daarvan wordt een bestellijst gemaakt. Denk aan dingen die makkelijk ingepakt en meegeven moeten worden; het gaat van huis naar school naar een ander huis, dus het moet niet uit elkaar vallen. Vb: · muffins (hartig of zoet) · broodjes · pompoensoep in pot (bijv. per tweepersoonsportie) · wafel · stevige pompoentaart Minder handig is bijv. de altijd geliefde monchoutaart, of grote pannenkoeken.

Wat wel weer kan is een lepelgebakje in een potje, of een portie poffertjes. Op uiterlijk 6 november worden de bestellijstjes uitgedeeld, op 10 november worden deze ingeleverd met het gepaste bedrag, zodat we weten wat we voor vrijdag 13 november allemaal moeten maken.

Op vrijdag zetten we de bestellingen klaar en de kinderen van klas 5/6 gaan de klassen rond met smulboxen. Op deze manier hopen we toch een mooi bedrag binnen te halen voor het kamp, en daarbij dragen we bij aan een gezellige Sint Maarten!

Groetjes, Monique, Hiske Annelien, Josien

Oproepje

Voor de Sint Maartens actie kunnen we nog een aantal dingen heel goed gebruiken.

- *Glazen potten(heel graag zonder etiket)
- *conservenblikken kleiner dan een halve liter
- *plastic (yoghurt) emmertjes met deksel

Klas 5 en 6

Wat was het weer heerlijk om naar Skills te gaan! Foto's van deze enerverende ochtend staan in de publicatie op school (Parro)...