

# FonteinTje



13 DECEMBER 2018

DE ESCH

VRIJESCHOOL ONDERWIJS

## **Agenda**

Do 20 dec Kerstspel 17.00 Bredevoort, vanaf klas 1  
Vr 21 dec Kerstviering 08.30 in de zaal, ouders welkom.  
school om 13.00 uit  
t/m 6 jan 2019 **Kerstvakantie**  
ma 7 jan Eerste schooldag 2019

week 51

**Aanwezigheid directeur:** dinsdag en vrijdag

Op deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.

**Aanwezigheid IB'er:** Niet aanwezig.

**Aanwezigheid administratie:** dinsdag en donderdag

### **Berichtje directeur,**

#### **Kerstspel donderdag 20 december 17.00 uur**

Allemaal hartelijk welkom donderdag bij het kerstspel in de Sint Joriskerk in Bredevoort.

Omdat alle leerkrachten het spel voor jullie opvoeren is het nodig goed af te spreken, dat de kinderen bij hun ouders zitten. Pas als de zaal vol is, gaat de boven ruimte open. En toilet bezoek voor aanvang en pas weer na afloop, dus geen geloop tijdens de uitvoering.

De ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind, zodat wij allemaal samen van het spel kunnen genieten.

Tot slot wensen we jullie toe te genieten van dit mooie kerstbeeld.

### **Juf Stella gaat ons verlaten**

Helaas heeft juf Stella vorige week medegedeeld dat zij de Esch gaat verlaten. Niet omdat ze het werken op de Esch niet leuk vindt, dat vind ze juist heel fijn.

Maar omdat haar andere werkgever haar een verleidelijk aanbod heeft gedaan en zij heeft besloten dat te accepteren en een carrièreswitch te maken.

Wij wensen haar succes met deze stap.

En wij gaan weer aan het werk om haar plaats met een goede kandidaat te vullen. Vooralsnog is dit geen open vacature. Als we meer weten zullen we jullie weer informeren.

Joke Rebel

# Kerstmis

De zon die het aardeleven de levenskracht schenkt, heeft zich teruggetrokken en komt maar nauwelijks boven de kim. Het zijn nu de sterren en de maan die in dit jaargetijde tot de mensen spreken. Al lang, heel lang heeft men de bijzondere betekenis van het donkerste deel van het jaar gevoeld en dit wordt met het Midwinterfeest, met het Kerstfeest, gevierd.

De kerstboom wordt uit het bos gehaald naar de huizen, want de spar is de boom die groen blijft in de winter. De spar heeft het meest behouden van het leven uit het voorgaande jaar.

De boom wordt versierd, want al draagt hij zelf geen dennenkaarsjes om zijn levenskracht te uiten, wij weten dat die krachten in de boom nog leven en van binnen werken om straks tot bloei te komen.

Er worden kaarsen in de kerstboom aangebracht, want al is het buiten duister en staat de zon laag, wij weten dat de dagen zullen gaan lengen en dat de natuur weer zal gaan ontwaken. We ontsteken de kaarsen, zoals er nieuw levenslicht zal worden ontstoken als straks in de natuur de planten gaan ontluiken, zoals er geesteslicht in de mens wordt ontstoken wanneer zij het wezen van de Christus gaan begrijpen.

In de kersttijd moeten de krachten gewekt worden, die voor het nieuwe jaar nodig zijn. Daarom is in de donkerste tijd het Kerstkindje geboren in een donkere stal, het kindje van Maria dat later opgroeide tot de leraar Jezus.

Klein en onaanzienlijk was dit kindje in de ruwe kribbe, zoals veel van zuivere oorsprong zich van het lagere tot het hogere ontwikkelt. Net zoals uit het onaanzienlijke zaad dat in de donkere aarde gelegd wordt, de plant met kleurrijke bloemen of de statige boom voortkomt.



Wij wensen jullie allemaal een fijn kerstfeest, een veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2019

Leerkrachten en medewerkers van de Esch

## Kerst op de Esch 2018

**Kerstspel:** donderdag 20 december 17.00 u. in de Joriskerk, Markt 3 te Bredevoort.

**Kerstviering:** vrijdag 21 december om 8.30 uur in de zaal voor alle kinderen (kleuters en klas 1 t/m 6).

De kleuters zingen een liedje, klas 1/2 voert het kerstspelletje op, de kinderen van 3 t/m 6 zingen een aantal koorliedjes en we zingen samen een aantal kerstklassiekers met begeleiding van de muziekgroep.

Ouders zijn hierbij van harte welkom.

### Kerstmaaltijd

**Vrijdag 21 december** organiseren we traditiegetrouw **een kerstmaaltijd** in de klassen.

We eten kerstbrood, cake, een mandarijntje en een chocoladekransje en we drinken er een glaasje chocolademelk/sap/water bij.

In de kleuterklas wordt om 11.00 u. gegeten, in klas 1 t/m 6 om 11.30 u.

Voor kinderen die niet zo lang kunnen wachten is het misschien verstandig om wat fruit of een boterham mee te geven.

Wij houden als school geen rekening met allergieën. Bij een allergie verzorgt de ouder zelf brood/cake/koekje en legt deze van te voren (vrijdag 22 december om 8.30 u.) verpakt en voorzien van naam in de klas van het kind. (Het kerstbrood wordt van speltmeel gebakken)

## Luizennieuws

Beste ouders,

Afgelopen dinsdag hebben wij weer de school op luizen gecontroleerd! Iets meer kinderen dan de vorige keer hebben luizen. Willen jullie je kind(eren) ook in de vakantie blijven controleren? Zeker in de tijd dat we gezellig bij elkaar kruipen, lopen wij extra risico.

Na de vakantie doen wij een nacontrole bij de kinderen bij wie wij afgelopen dinsdag luizen hebben gesignaleerd! De betreffende ouders zijn op de hoogte gebracht. Rond de krokusvakantie controleren wij weer de hele school!

Fijne (luisvrije) feestdagen gewenst!

Groet, Kim, Lize, Bianca, Judith en Aafke

Ps. Wie komt het luizenteam versterken? We komen hulp te kort! Voor aanmelden stuur een mail naar: [am.hardeman@kpnmail.nl](mailto:am.hardeman@kpnmail.nl)

## Knutselen in klas 1/2



Met karton, schaar, prikpen en prikmat, architectenpapier, waskrijtjes, strijkijzer(!), lijm, plaksel, kwastje en héél véél glitters. Zou dat wel goed komen?

Jazeker!

De klas ligt nog steeds bezaaid met glitters, daar kon ook de stofzuiger niet tegenop, maar het resultaat mag er zijn.



## Kerstspelletje klas 1/2

We hebben vorige week eerst de tekst een paar keer goed doorgelezen. Deze week hebben we geoefend in de zaal en ook al met kleding. De kinderen van klas 2 krijgen morgen (vrijdag) de tekst mee naar huis om ook thuis nog even goed te oefenen. Volgende week woensdag spelen we voor de cliënten van de Helmhorst, vrijdag 21 december is het kerstspelletje onderdeel van de kerstviering, dan zijn ouders welkom om te komen kijken.

### **Oproep deelname workshop Ukelele spelen**

Een groep ouders van kinderen uit klas 1 en 2 heeft interesse in een workshop ukelele spelen. De vader van Strobbe, Sander, heeft daarom contact gezocht met degene die eerder de juffies wegwijs op de ukelele maakte, Marieke Zoutendijk.

Marieke heeft aangegeven dat ze graag ook voor de ouders een workshop wil ukelelespelen voor beginners wil verzorgen. Bij voldoende belangstelling kan dit in het voorjaar van 2019 gepland worden. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Er kunnen zeker twintig mensen meedoen. Kennis van muzieknoten is niet nodig. Mogelijk zijn er leenukeleles beschikbaar.

Als er voldoende belangstelling is, wil Sander de organisatie op zich nemen.

Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden via [sander@sanderdamen.nl](mailto:sander@sanderdamen.nl) of What's app (06 283 37 360). Doe dit svp voor 1 januari.

### **de jaartafel**

De krans met het wat grijzigere groen, witte bloempjes en hazelaar bloeisel, symboliseren de terugkeer vd zon. We zitten bijna aan de kortste dag van het jaar. De hazelaar stond net als de Maretak bij de Kelten symbool voor de zon/eeuwigheid en vruchtbaarheid. De zon wint weer aan kracht en de aarde zal weer vruchtbaar worden. De bloemen/vruchten van Judaspenning en Gipskruid symboliseren ook het terugkerende licht. Groetjes van Nina



**Op de voorkanten hierboven:** Detail van de jaartafel.