

FONTEINTJE



20 SEPTEMBER 2018

DE ESCH

VRIJESCHOOL ONDERWIJS

Agenda

Do 20 sep	Workshop transparanten 19.30
Za 22 sep	Klusdag 10.00 – 15.00
Ma 24 sep	Klassenouderoverleg
Ma 24 sep	Leerlingoverleg
Ma 24 sep	GMR vergadering
Wo 26 sep	20.00 ouderavond kleuters
Vr 28 sep	Michaëlfest 12.15 ouders welkom
Wo 3 okt	Start Kinderboekenweek t/m 14 okt
Do 4 okt	Ouderavond klas 3-4, om 20.00
Wo 10 okt	Ouderavond klas 5-6
Vr 12 okt	Boerderijschool klas 3-4

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.

Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inlooptime, je kunt even bij mij binnen lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.

Aanwezigheid IB'er: woensdag en donderdag

Berichtje directeur

Juf Gerda 25 jaar in het onderwijs.

Juf Gerda was op 15 september 25 jaar in het onderwijs werkzaam. Dat hebben we uitbundig gevoerd vorige week. O.a. met het toezingen van een lied.

We hebben alle voorbereiding goed stil gehouden, ook de kinderen, want ze werd volledig door ons verrast.

Complimenten aan haar voor deze prestatie!



Klassenouderoverleg ma 21 september

Maandag 21 september is het eerste Klassenouderoverleg. Als jullie puntjes hebben kunnen jullie.

Kleuterklas

Zoals jullie weten zou juf Debby de komende tijd maar twee dagen werken in de kleuterklas. Dit heeft geen verlichting in de klachten gegeven.

Daarom zal zij de komende tijd alleen een paar uur hand en spandiensten uitvoeren buiten de klas om en zal zij geen lesgeven.

Juf Judith zal de maandag en dinsdag de lessen verzorgen en de andere dagen juf Maike.

Voortuin gemaaid.

Dank zij een vriendelijk aanbod van de man van juf Debby is de voortuin gemaaid.

Dat ziet er veel beter uit!

Hartelijk dank Walter!

Joke Rebel

Achtergronden Michaëlsfeest

Op 28 september vieren we het Michaëlsfeest. De herfst komt er alweer aan, de natuur trekt zich terug. Het moment dat de dag en de nacht even lang zijn, helemaal in evenwicht, precies tussen Sint Jan (de langste dag) en Kerstmis (de langste nacht) in. In de herfst maakt de natuur ons wakker in ons wilsleven. We oogsten, maken in, drogen, verzamelen hout voor de winter. Dit zijn allemaal wilshandelingen. De natuur nemen we mee naar binnen om straks de donkere dagen door te komen. Vroeger werd dat veel bewuster beleefd omdat de voorzieningen van licht en warmte niet zo waren zoals nu in deze tijd. Aan de poort van de lichte (zomer) en donkere (winter) tijd staat daar de aartsengel Michaël met zijn stralende lichtgestalte en zijn schitterende sterrenzwaard. Een hemels beeld van een lichtwezen dat vanuit de geestelijke wereld zijn moed met ons wil delen. We gaan met Michael op weg naar de wintertijd.

De feestdagen geven ons de mogelijkheid om ons te verbinden met een "hogere wereld". In vroegere tijden waren de feesten een mogelijkheid om de goden te bedanken voor ons aardse bestaan. Nu zouden ze ons een mogelijkheid kunnen geven om een religieuze verbinding te zoeken met de diepere zin van het leven. Het vieren van het Michaëlsfeest kan ons helpen die moed en wakkerheid te vinden die ridder Joris ook had toen hij zijn moeilijke opdracht moest voltooien.

Michaël, die de draak temt, is een voorstelling die talloze malen is uitgebeeld, vooral op iconen. Soms is hij afgebeeld als engel, soms ziet hij eruit als een ridder te paard. In het laatste geval wordt gesproken over Joris die de draak verslaat. Georgius heette hij, en hij was een martelaar uit de 3e eeuw. De draak van Michaël vinden we terug in de openbaring van Johannes (de Apocalyps). Daar wordt gesproken over een vuurrode draak met 7 koppen, 10 horens en op elke kop een diadeem. In dat diadeem staat dan: 'Toen brak er in de hemel oorlog uit'. Michael en zijn engelen moesten strijden tegen de draak. De draak streed. Hij werd neergeworpen op de aarde, waar hij als vijand van de mensen optreedt en als verleider.

Het Michaëlsfeest is aan het begin van de herfst. De eerste tekenen van terugtrekken zijn in de natuur waarneembaar; de eerste bladeren verkleuren, dikke wolkenpartijen die een soort gordijn vormen tussen hemel en aarde, de mist die als een deken de aarde bedekt. De natuur neemt langzaam in pracht af. Het verstilt en sterft af. Het wordt kil.

Het hele leven kan soms ook een moment van verkillung hebben. Juist dan kunnen we hulp verwachten van hogerhand. We moeten ons niet verliezen in het uiterlijk, het is juist wanneer we op zoek gaan naar de innerlijke bron dat we zullen merken dat Michaël ons kan helpen. Michaël is een geestelijk wezen. Hij wil dat de mens die geestelijke verbinding behoudt. Michaël dwingt niet, hij wijst de weg. Hij kan dienen als inspiratiebron.

We moeten de moeilijke dingen niet uit de weg gaan, maar juist tegemoet treden, verslaan (de strijd niet uit de weg gaan maar er doorheen gaan). Ook die draak is in onszelf. Deze draak weerhoudt de mens ervan een werkelijk geestelijk wezen te zijn. Hij wil de ziel van de mens verdoffen, de geest mechaniseren en het lichaam verdierlijken. Het feest van Michaël is het feest van de moed, van innerlijk wakker zijn. Alleen dan kun je werkelijk in staat zijn je eigen draak te temmen om je verder te kunnen ontwikkelen.

Michaël 2018 (vrijdag 28 september) voor klas 1 t/m 6

Willen jullie volgende week (uiterlijk donderdag 27 september) je kind **een mooie appel** meegeven? Deze appels worden in de klas in een mand verzameld. Op vrijdag 28 september kunnen alle goede appels samen het kwaad (de draak) verslaan. Vergeet de appel dus niet, want er zijn **geen** reserve appels.

Vrijdag 28 september vieren we het Michaëlsfeest in het bos. We wandelen er met z'n allen naar toe en spelen verschillende moed- en durfspelletjes om zoveel mogelijk moed te verzamelen zodat we later op de ochtend de draak te kunnen verslaan.

De kinderen nemen die dag hun **eigen eten en drinken mee**. Denk ook aan oude kleding, laarzen en een regenjas.

Vanaf 12.15 u. zijn alle ouders van harte welkom in de zaal om het feest af te sluiten. We zingen een aantal liedjes samen, we brengen verslag uit van het gevecht met de draak in het bos. Vervolgens gaan we de draak in de zaal te lijf met de mooie en goede appels die door de kinderen zijn meegebracht. Om 13.00 u. is het feest afgelopen en zijn alle kinderen vrij.

Klusdag 22 september

Zaterdag is de eerste klusdag van het jaar. We beginnen om 10.00u met koffie/thee en wat lekkers en het zal tot ongeveer 15.00u duren. De kinderen mogen mee, alleen maar gezellig! Zij mogen meehelpen of kunnen lekker gaan spelen.

We gaan tussen 12.00 en 13.00 uur lunchen. Graag je eigen lunch meenemen. Koffie, thee en sap is op school.

In de bijlage van de mail van het laatste fonteintje staat wie wanneer aan de beurt is om te komen helpen.

Voor aankomende zaterdag zijn dat de ouders van: Lucas, Olivier, Valentina, Lana, Sverre, Noor, Huub, Thomas, Samuel, Sofía, Bjørg, Jurre van Alst, Emily, Edina, Gronya
Iedereen is welkom, ook ouders die later in het jaar ingedeeld zijn en vaker willen helpen.

Wat meenemen (als je het hebt):

- naaigerei, de gordijnen van de zaal mogen wat met de hand ingekort worden
- snoeigereedschap voor takken van de wilgenhut en hoge bomen
- handschoenen voor het werken in de tuin als je dat prettig vindt
- schuurmachine voor het opschuren van kleutermeubilair

Klas 5/6

Onze periode Romeinen loopt ten einde, we hebben Tiemen(vader van Lidewij) in de klas gehad, die vertelde over opgravingen van Romeinen, daarnaast afgelopen dinsdag Nina die voor onze klas een boekje samenstelde met heel veel informatie over de Romeinen. Ook dinsdag Davy(archeoloog) die m.b.v. een powerpoint vertelde over de Romeinse opgravingen in Xanten. Op vrijdag 21 september gaan wij naar Xanten, om eens "alles" in het echt te zien. Dat wordt een prachtige dag. Fijn dat er ook weer ouders bereid waren om mee te gaan.

Daarnaast hebben we deze week ook lessen gehad over pesten i.v.m. de nationale week tegen pesten. En niet te vergeten hebben we lessen gehad over de politiek, n.a.v. Prinsjesdag. We hadden 3 fracties, ieder met een eigen plan en voerden daarover een debat.

De kinderen nemen op vrijdag gewoon hun rugzak met eigen eten en drinken en iets lekkers mee

Sorry, geen nieuwe voorplaat. Bij afwezigheid juf Brenda is dit Fonteintje door de directeur gemaakt.